

doorgeefbrief 60
augustus 2016

Jubileumbijeenkomst
vrijdag 30 september 2016
Van harte welkom!

gereformeerd *appèl*

‘De gezindheid van Christus in u’

Op D.V. vrijdag 30 september 2016 wordt in kerkgebouw ‘De Lichtkring’ in Amersfoort voor de vijftiende keer de landelijke gebedsbijeenkomst voor kerkelijke eenheid van het Gereformeerd Appèl gehouden. Het thema van de gebedsbijeenkomst is ‘De gezindheid van Christus in u’. Dit thema is ontleend aan de bekende tekst uit de brief aan de Filippenzen (Fil. 2). Ds. K. de Vries uit Amsterdam, ds. C.M. van der Klis uit Bunschoten, en dr. A. Huijgen uit Genemuiden zullen in de bijeenkomst voorgaan. Hieronder geven de voorgangers aan wat hen beweegt om hun medewerking aan de gebedsbijeenkomst te geven.

‘Appel – Appèl’



Gereformeerd appèl. Kun je dat eten? zou een van mijn kinderen kunnen vragen. Het verschil tussen een appel en een appèl is slechts een *accent grave*. Maar dat verschil zien ze niet gelijk. Appel staat er, zei een van mijn kinderen, toen ik hun het woord liet zien. Zo’n gezond stuk fruit.

Maar een appèl? Dat woord moeten ze opzoeken. Hoewel... het deed ze denken aan het Franse *appeler*: roepen, opbellen. En inderdaad: met een appèl zoek je contact. Het is een oproep. Nee, een aanroep. Jij wordt aangesproken. Opgeroepen om je bij de groep te voegen! Is zo’n appèl nog nodig voor onze kerken? Ik geloof van wel. Er moeten zo af en toe mensen opstaan, om een appèl te doen op anderen. En wat is dat appèl, dat gereformeerde appèl? Dat we elkaar als christenen zoeken en... vinden! Dat we samen zullen optrekken. Appels zijn gezond; dat weet iedereen. Boordevol vitamines! Maar een appèl kan ook gezond zijn. Gezond voor onze kerken. We hebben elkaar als kerken nodig. Opdat we niet stilstaan, niet inzakken, maar samen de liefde van Christus leren kennen, en zo groeien en sterk worden. Neem die gereformeerde appel, en eet.

Ds. C.M. van der Klis, Westerkerk (NGK), Bunschoten

‘Harry’



Iniens kwamen we niet meer op elkaars verjaardagspartijtje. En even later verdween hij uit de klas. Harry, een vriendje uit de vijfde klas van de gereformeerde lagere school. De dr. K. Schilderschool aan de Rode Kruislaan in Groningen. We waren allebei ongeveer 10 jaar. Niemand legde het uit.

Het was ook niet uit te leggen, denk ik nu, die breuk uit de jaren zestig. Met de kennis van nu zeg je: conflictstof, tot ontploffing gebracht door onbeheersd gedrag van voorgangers die hun versie van ‘gereformeerd’ of ‘bijbels’ voor de enig juiste hielden. Zoals zo vaak... Maar waar bleef Harry? Vinden we elkaar op aarde nog terug?

Ds. K. de Vries, GKv, Amsterdam

‘Wat zal Christus zeggen als Hij komt?’

Op het eerste gezicht zijn samenkomsten als die van het Gereformeerd Appèl een beetje gedateerd: in een netwerksamenleving als de onze lijkt institutionele eenheid van kerken en christenen niet het eerste dat aan de orde is. Toch kun je ook zeggen dat het Gereformeerd Appèl nu juist onderdeel is van zo’n netwerk. Laten we het maar ervaren dat onze kerkelijke verdeeldheid schuurt met wat de Bijbel over de eenheid in Christus zegt! Wat zal Christus van ons zeggen als Hij komt? In ieder geval zal het dan blijken één kudde te zijn onder één Herder.



Dr. A. Huijgen, CGK, Genemuiden/TUA



Struikelstenen en struikelteksten

'Stolpersteine'

Op zondag 24 juli 2016 meldde de radionieuwsdienst dat op verschillende plekken in Rotterdam zogenoemde *Stolpersteine* waren verdwenen. Stolpersteine, of struikelstenen, zijn stoepstenen waarin gedenkplaatjes zijn ingemetseld met de namen van mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd. De stenen worden in de stoep geplaatst voor de huizen waar deze mensen hebben gewoond. Maar op een paar plaatsen waren deze gedenkplaatjes opeens verdwenen. Wie dit heeft gedaan is, voor zover mij bekend, nog onbekend. Maar het moet iemand zijn geweest, die zich aan deze struikelstenen heeft geërgerd. Iemand, die niet herinnerd wilde worden aan dit verleden. Het stoorde hem of haar. Hij struikelde er over. Daarom verwijderden. Maar met het weghalen van gedenkplaatjes verander je de geschiedenis niet. Wat gebeurd is, is gebeurd. Met ontkennen plaats je jezelf buiten de geschiedenis en word je kind van een geschiedenis die nooit heeft bestaan.

Struikelteksten

De kerkgeschiedenis kent ook zijn struikelstenen. Struikelteksten noemen we ze dan. Teksten, waar wij geen raad mee weten. Teksten, die een ongemakkelijke waarheid bevatten en die we liever niet willen horen. Teksten, die ons voor vragen stellen waar we geen antwoord op hebben. Teksten, waarmee mensen in het verleden aan de haal zijn gegaan op een manier, die wij nu betreuren. Teksten, die ingaan tegen de voorstelling die wij ons van God hebben gemaakt. Nee, wij willen ons ver houden van Schriftkritiek, maar er zijn teksten waar wij voortdurend over struikelen. Het liefst zouden wij zulke teksten verwijderen. Steeds weer opnieuw herinnerd worden aan iets waar wij niet bij kunnen. Aan iets, dat buiten onze macht ligt, maar waar wij toch steeds weer op aangesproken worden. Soms lijkt het erop dat teksten over eenheid ook struikelteksten zijn geworden. Steeds weer opnieuw herinnerd worden aan een ideaal waarvan de geschiedenis heeft laat zien dat het onhaalbaar is. In plaats van eenheid zien wij verdeeldheid. Wij weten hoeveel verdriet en pijn verdeeldheid teweeg kan brengen bij mensen, gezinnen en gemeenten. Maar lijkt het wel of deze pijn en dit verdriet onvoldoende gewicht hebben om het in de toekomst beter te gaan doen. Om het leefbaar te houden worden appèlteksten van hun scherpe kanten ontdaan. Als dit scherpe kanten zijn die mensen zelf hebben aangebracht dan is dat winst. Maar de kern van de oproep om één te zijn kunnen wij niet wegnemen. Zij is heilzaam of wij struikelen er over.

Steen des aanstoots

In de Bijbel lezen wij hoe het met Jezus, Gods Zoon, is gegaan. Mensen volgden hem, maar anderen ergerden zich aan hem. Ze struikelden voortdurend over wat Hij zei, wat Hij deed en wie Hij was. Hij was een steen des aanstoots. Ze struikelden over Hem. Hij moest weg! Een leven zonder ergernis. Helemaal zoals wij het willen. Ingericht volgens onze manieren en naar onze ideeën. Als bij anderen het licht nu eens doorbrak en zij ook deden zoals wij! Dan komt eenheid binnen handbereik.

Als Jezus over eenheid spreekt verwijst Hij nooit naar een van de stromingen binnen het Joodse volk. Hij zegt: Volg mij! Hij wijst op Zichzelf. *Volg Mij en blijf in Mij*. Neem mijn woorden tot je, want ik ben het brood des levens. Ik zorg dat er licht op je pad valt, want Ik ben het licht der wereld. Ik leid je naar het Vaderhuis, want Ik ben de weg en de deur daarnaar toe. Luister naar Mijn stem, zodat je die zult herkennen als je verdwaald bent en Ik je dan roep. Bedenk dat het leven bij de dood niet ophoudt, want Ik ben de opstanding en het leven. Deel maar uit van wat je ontving, want Ik ben de ware wijnstok. Bij mij is overvloed!

Blijf in Mij, zegt Jezus. *'Als u in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, namelijk dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent'*. In dit vertrouwen mogen wij ook blijven bidden voor eenheid en dat in de eenheid onder gelovigen onze Hemelse Vader verheerlijkt zal worden.

K. van Breugel, Werkgroep Gereformeerd Appèl

25^e Landelijke gebedssamenkomst Gereformeerd Appèl

Vrijdag 30 september 2016

'De gezindheid van Christus in u'

voorgangers: **ds. K. de Vries, dr. A. Huijgen,
ds. C.M. van der Klis**

programma:

19.30 uur	Ontvangst
20.00 uur	Gebedssamenkomst
21.30 uur	Presentatie jubileumbundel

muzikale leiding:

Hans van Haeften

plaats:

kerkgebouw 'De Lichtkring', Amersfoort,
Laan naar Emiclaer 1

Routebeschrijving:

- *Per auto:* vanaf A1 afrit 13, afslag Amersfoort-Noord. Borden Kattenbroek volgen. Vervolgens komt u op de Laan naar Emiclaer, die u geheel uitrijdt. Daar bevindt zich 'De Lichtkring'.
- *Per trein:* stap uit op station Amersfoort-Schothorst. Neem daar bus 5.

Info: www.gereformeerdappel.nl of tel. 06-24 78 30 66

25 jaar GA: Waar ging het over?

25 jaar Gereformeerd Appèl

Dit jaar, 2016, is het 25^e jaar van het Gereformeerd Appèl. Een kwart eeuw, waarin jaarlijks aandacht werd gevraagd voor gebed om eenheid onder christenen. Een kleine werkgroep met vertegenwoordigers uit de NGK, GKv en CGK organiseerde jaarlijks een gebedsbijeenkomst en verzorgde de redactie van de Doorgeefbrief. Een aantal jaren vonden ook regionale gebedsbijeenkomsten plaats, onder andere in Emmeloord, Assen, Almelo, Zwolle, Barneveld, Veenendaal en Rotterdam. En altijd ging het over eenheid. Intussen hebben ruim negentig voorgangers hun medewerking verleend aan de gebedsbijeenkomsten en aan de Doorgeefbrief. Je zou misschien denken dat het toch wel heel moeilijk moet zijn geweest om na zoveel jaren over het thema eenheid nog iets nieuws naar voren te brengen. Het kan toch bijna niet anders of men is voortdurend in herhaling gevallen. Maar dat blijkt geweldig mee te vallen! Wij hebben het voornemen om alle overdenkingen die tijdens de gebedsbijeenkomsten zijn uitgesproken en een aantal meditatie's uit de Doorgeefbrief te bundelen en in boekvorm uit te geven. Dan kunt u nog eens nalezen hoe verrassend rijk en veelzijdig de Schrift is in zijn oproep tot eenheid.

De Schrift en het thema eenheid

Het zal niemand verbazen dat in overdenkingen over eenheid vaak is verwezen naar Johannes 17. Daar spreekt Jezus het hogepriesterlijk gebed uit en bidt dat zijn volgelingen één zullen zijn. Ook is vaak verwezen naar 1 Korinthe 12, waar Paulus het onderwerp eenheid toelicht aan de hand van het beeld van het lichaam met zijn vele leden, maar waarin alle leden elkaar nodig hebben om samen lichaam te zijn. Maar de Schrift bevat veel meer inspiratie als het om eenheid gaat. In de bijna 130 referaten over eenheid is uit 21 boeken van het Oude Testament geciteerd en uit 20 boeken van het Nieuwe Testament. Naar de boeken van het NT werd ruim twee honderd keer verwezen. Dat was twee keer zoveel als naar de boeken van het OT. Het meest geciteerde boek uit het OT was het boek van de Psalmen (26x). Het meest geciteerde boek uit het NT was de brief aan de Efeziërs (43x), gevolgd door de eerste brief aan de Korintiërs (36x) en het Johannevangelie (26x). Het meest geciteerde hoofdstuk was (natuurlijk) Johannes 17 (15x). Maar deze eerste plaats moet wel worden gedeeld met 1 Korinthe 1 (15x). Het tweede en vierde hoofdstuk van de Efezebrief werden beide 14x geciteerd. Het noemen van deze getallen geeft ons nog geen zicht op eenheid, maar helpt misschien bij het doorbreken van vooroordelen. Het vooroordeel, dat wij voor het thema eenheid alleen inspiratie kunnen halen uit het NT. Of dat er in het NT maar een paar hoofdstukken te vinden zouden zijn waar eenheid een thema is. Nee, *heel* de Schrift spreekt over eenheid!

Voorgangers en het thema eenheid

Zowel het Oude als het Nieuwe Testament inspireren om over het onderwerp eenheid te mediteren en te spreken. Maar wat levert dat mediteren en spreken op? Misschien hebben wij daar ook wel zo onze verwachtingen van en misschien ook wel vooroordelen bij. Wordt door voorgangers van NGK, GKv en CGK het onderwerp eenheid wel op dezelfde manier behandeld? Legt men dezelfde accenten, of herken je de 'bloedgroepen' nog als je hun referaten leest? Om dat te ontdekken kan men het beste straks zelf de bundel gaan lezen. Al lezend kom je dan al snel tot de ontdekking dat niet de schrijver spreekt, maar dat de Bijbel opengaat. Krachtig, onweerlegbaar en liefdevol komt de oproep tot eenheid op ons af vanuit *heel* de Schrift. Van de verwachting dat men drie visies over eenheid tegenkomt blijft niet veel over. Vooroordelen vallen in duigen. Om dit te illustreren is het wel aardig om de uitkomst van een klein onderzoekje weer te geven. Het ging om de vraag door wie de woorden 'zonde', 'schuld' en 'verootmoediging' het vaakst werden gebruikt. Was dat bij voorgangers uit de CGK, de GKv of de NGK? Het resultaat is weergegeven in onderstaand grafiekje.

Legt u uw verwachtingspatroon nu eens naast het resultaat van het onderzoekje. Was dit het resultaat dat u had verwacht? De woorden zonde, schuld en verootmoediging komen wij het vaakst tegen in de bijdragen van voorgangers van de NGK. Is dat omdat daar de wonden die scheuring teweeg brengen nog het verst zijn? Wordt daar de pijn van verdeeldheid nog het hevigst gevoeld? Is daar het besef van de noodzaak tot verootmoediging nog het sterkst? Wij moeten natuurlijk geweldig oppassen om aan de hand van dit soort statistieken het karakter van een kerkverband te duiden. Sterker nog, het is *altijd* hachelijk om ons een beeld van anderen te vormen *zonder* met de ander gesproken te hebben. Jaar op jaar was het verrassend hoe gemakkelijk het bleek te zijn om elkaar te verstaan op het moment dat de Bijbel open ging. Woord en Geest hebben de kracht om mensen samen te brengen. Die kracht is oneindig veel groter dan alle gebundelde krachten van samensprekingscommissies, kerkenraden, deputaten en synodes bij elkaar. Voor zover mensen en gremia kracht bezitten is dat omdat ze zich laten leiden door Woord en Geest. Wij *weten* dat het zo werkt. Maar het is geweldig bemoedigend om dat ook te *ervaren* bij een open Bijbel en wij ons door Gods Woord laten brengen aan de voet van het kruis en bij het open graf.



Aantal keren dat 'zonde', 'schuld' en 'verootmoediging' zijn genoemd door voorgangers van CGK, GKv en NGK.

25 jaar Gereformeerd Appèl

Bijzondere gebedssamenkomst 30 september

De gebedsbijeenkomsten van het Gereformeerd Appèl hebben door de jaren heen een vast stramien gekregen. De komende bijeenkomst op vrijdag 30 september 2016 zal daar niet veel van afwijken. Toch is deze bijeenkomst wel bijzonder. Vijfentwintig jaar geleden vond de eerste bijeenkomst van het Gereformeerd Appèl plaats in Amersfoort. Met spanning en verwachting was naar die bijeenkomst uitgekeken. Er waren meer dan vijfhonderd bezoekers. Er was hoop dat dit het begin zou worden van een proces dat, misschien wel binnen enkele jaren, tot kerkelijke eenheid zou kunnen leiden.

Inmiddels schrijven wij A.D. 2016. Het aantal mensen, dat de gebedsbijeenkomsten bezoekt, neemt af. Maar tegelijkertijd is het aantal contacten tussen gemeenten enorm toegenomen! En daar ging het om! Er is nooit, niet één keer, gebeden om groei van het Gereformeerd Appèl als beweging. Er werd gebeden om eenheid onder christenen! Om gezamenlijk belijden, herkennen en erkenning van elkaar. En ook om kerkelijke eenheid. Wij mogen nu zien dat er de afgelopen jaren geweldig veel gebeurd is. Misschien veel minder dan sommigen hadden gehoopt, maar ook veel meer dan velen durfden dromen. Op jaren van intensieve samensprekingen is zegen ervaren. Op tal van plaatsen kwamen ontmoetingen tot stand en bespeurde men bij elkaar het verlangen, de noodzaak of de plicht om de toekomst samen tegemoet te gaan. In de gebedsbijeenkomst op 30 september zal nadrukkelijk worden stilgestaan bij het goede dat wij mochten ontvangen.

Toekomst Gereformeerd Appèl

De jubileumbijeenkomst op 30 september 2016 is niet alleen een moment om stil te staan bij het verleden. Het markeert ook het begin van een nieuwe periode. Begin van dit jaar ontving u een brief, waarin wij u het voornemen van het GA mededeelden om de activiteiten in de huidige vorm te stoppen. In die brief waren al veel geluiden verwerkt die wij de laatste jaren uit de achterban hadden opgevangen. Wij verwachtten dan ook niet veel nieuwe reacties op die brief. De reacties die wij ontvingen waren overwegend instemmend. Maar toch wel jammer als het Gereformeerd Appèl helemaal zou verdwijnen. Moeten wij niet blijven volharden, juist in de gebeden? Is er niet iemand die het Gereformeerd Appèl zou kunnen voortzetten? Misschien in een andere vorm? Breder wellicht? Is samenwerking met het COGG misschien een optie om de oproep tot gebed om eenheid te laten blijven klinken? Dank voor deze bemoedigende reacties! Op dit moment hebben wij nog geen concreet beeld van een mogelijkheid om op een andere manier verder te gaan. Dat betekent dat de huidige activiteiten, zoals de jaarlijkse gebedsbijeenkomsten en de Doorgeefbrief, zoals het er nu uitziet, beëindigd zullen worden. De website blijft voorlopig nog in de lucht. Maar eerst richten wij ons nu op de gebedsbijeenkomst van 30 september in Amersfoort. Met verwachting zien wij uit naar wat de toekomst daarna brengen zal.

Presentatie jubileumbundel

Het Gereformeerd Appèl is voornemens om een bundel samen te stellen met overdenkingen die zijn uitgesproken tijdens de gebedsbijeenkomsten of als meditatie in de Doorgeefbrief zijn verschenen. Het is niet alleen een naslagwerk dat in beeld geeft van het nadenken en spreken over eenheid in de afgelopen 25 jaar. De bundel is ook een appèl vanuit de Schrift om ernst te maken met eenheid. De tijd dringt! Het streven is om de bundel op 30 september gereed te hebben en aan het einde van de gebedsbijeenkomst te presenteren.

Van de werkgroep

Financiële bijdrage

Het uitgeven van de Doorgeefbrief en het organiseren van de gebedssamenkomsten van het Gereformeerd Appèl is mogelijk dank zij uw giften. Dat geldt ook voor de jubileumbijeenkomst op 30 september 2016. De afgelopen jaren waren de uitgaven hoger dan de inkomsten. Mogen wij ook nu een beroep doen op uw steun om de gebedssamenkomst op 30 september te kunnen houden? Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Werkgroep

Mocht u, of jij, willen nadenken over de toekomst van het Gereformeerd Appèl, een voortzetting in een andere vorm of aansluiting bij een ander initiatief? Neem dan gerust contact met ons op. Uw en jouw inbreng stellen wij bijzonder op prijs. Uw stem kan mede bepalend zijn voor de manier waarop de oproep tot gebed voor eenheid in de nabije toekomst vorm gegeven kan worden.

Colofon

Het Gereformeerd Appèl is een in 1992 opgerichte gebedsbeweging van leden van de Vrijgemaakt Gereformeerde, Nederlands Gereformeerde en de Christelijke Gereformeerde Kerken. Het Gereformeerd Appèl wil het gebed voor kerkelijke toenadering stimuleren en de onderlinge ontmoeting en geloofsherkenning van gereformeerden bevorderen. De activiteiten worden gecoördineerd door een comité waarin leden van bovengenoemde kerkgemeenschappen zitting hebben. Zo mogelijk wordt drie maal per jaar (in voorjaar, zomer en najaar) een Doorgeefbrief uitgegeven.

Gereformeerd Appèl

BANK: NL79 INGB 0000 6089 22
t.a.v. Gereformeerd Appèl te Wormer

**Contactadres en
adressenadministratie**
Elsje Kadijk-van Deursen
Amazoneweg 90,
2622 DT Delft
tel. 06-24783066

Internet

Website: www.gereformeerdappel.nl
E-mail: info@gereformeerdappel.nl of stuur
een mail via een invulformulier