

gereformeerd *appèl*

“Ik geloof een katholieke Kerk”

Op D.V. zaterdag 6 september wordt in kerkgebouw “De Lichtkring” in Amersfoort voor de drieën-twintigste keer de landelijke gebedsbijeenkomst voor kerkelijke eenheid van het Gereformeerd Appèl gehouden. Het thema voor de bijeenkomst is “Ik geloof een katholieke Kerk”. Woorden uit de ons vertrouwde geloofsbelijdenis. Samen met de voorgangers drs. P.L.D. Visser, woonplaats Veenendaal, ds. H. Van Winkelhoff uit Den Haag-Rijkwijk en ds. R.Th. de Boer uit Harderwijk willen wij vanuit dit thema nadenken over en bidden voor eenheid. Hieronder geven de voorgangers aan wat het beweegt om hun medewerking aan de gebedsbijeenkomst te geven.

Verootmoediging en gebed volstrekt noodzakelijk



De Schrift is er bepaald niet onduidelijk over: liefde tot God gaat gepaard met liefde tot de naaste. Wanneer de Heilige Geest ons, dode mensen, levend maakt en zo de band aan God herstelt, kan dat tweede niet achter blijven. Zeker niet wanneer die naaste eveneens Christus belijdt en naar Gods wil zoekt te leven. Het is de grote

tragië van de kerken van gereformeerd belijden dat zij er zo slecht in slagen om juist de notie van de liefde tot elkaar tot uitdrukking te brengen. Aan elkaar voorbij leven staat haaks op het Evangelie en verzwakt ons getuigenis aangaande Christus. Het ontnemt ons de **mogelijkheid** elkaar te corrigeren, en maakt ons vatbaar voor eenzijdigheden. Verootmoediging en gebed om eenheid is daarom volstrekt noodzakelijk.

Drs. P.L.D. (Peter) Visser, krijgsmachtspredikant vanuit CGK Ouderkerk a/d Amstel

“Hoopvolle tekens”



Ik geloof een heilige, algemene (= katholieke) christelijk kerk, de gemeenschap der heiligen. Dat motiveert mij om mee te werken aan kerkelijke eenheid. Wat ik vurig hoop is dat we als kerken en christenen in Nederland elkaar meer en meer vinden, zoals dat tijdens de vakantie in het buitenland opeens blijkt te

kunnen. Ik zie niet alleen de weerbarstige, beschamende werkelijkheid van barricades die maar moeilijk verdwijnen. Maar ik zie steeds vaker ook hoopvolle tekens van groeiende verbondenheid over kerkmuren heen. Daarom en daaraan doe ik van harte mee.

Ds. R.Th. (Ruud) de Boer, GKv, Harderwijk.



“Aanvaard elkaar in Christus”

Bij eenheid onder christenen denk ik aan christenen die elkaar aanvaardden in Christus zoals ook God ieder

christen in Christus aanvaard heeft. In het gesprek over onze verbondenheid met Christus zullen we de eenheid onder elkaar steeds meer gaan ontdekken en ervaren. Het is dan nodig dat we goed naar elkaar luisteren en vragen stellen zodat we de ander zullen begrijpen. We hebben immers vaak een bepaald beeld van de ander en niet altijd bedoelen we met onze woorden precies hetzelfde als die ander. Dergelijke gesprekken moeten vooral plaatselijk vanuit de kerken zelf plaatsvinden en gelukkig gebeurt dit ook steeds meer. Samenwerken stimuleert de eenheid.

Ds. H. (Hans) van Winkelhoff, NGK, Den Haag-Rijkwijk

Meditatie

Zo mooi als mensen die familie zijn

Twee momenten kwamen dicht bij elkaar op zaterdag 14 juni. Een NGK ambtsdragersconferentie van Toerusting 2.0 met als thema 'De gemeente als huisgezin' en de GKV synode, waar een NGK 'aanzoek' in dankbaarheid werd aanvaard. Beide momenten raken Psalm 133.

'Zo mooi als mensen, die familie zijn...' Het is de prachtige openingsregel uit de 'Psalmen voor Nu' versie van psalm 133. Je proeft de harmonie in die ene regel, helemaal zoals het door God bedoeld is. Als een mens in zo'n huis geboren mag worden als vrucht van de liefde tussen man en vrouw, dan is het leven goed.

Of om het een generatie verder zelf te mogen ervaren of nog weer later te zien bij je kinderen in hun rol als vader of moeder. Elke keer is het heerlijk - die harmonie tussen mensen onder één dak.

Onvanzelfsprekend

Maar het is niet altijd goed. En tussen ouders en kinderen en broers en zussen gaat van alles mis. De beelden die volgen in de psalm spelen ook in op deze harde realiteit. Het eerste beeld brengt je bij de hogepriester, precies op het moment dat hij zijn aanstelling krijgt in de tempel. En dat heeft maar één reden: er is zoveel verziekt en verzondigd is tussen God en mensen en dat moet worden rechtgezet en bedekt. Vóór alles is er herstelwerk nodig tussen God en mens, maar zeker ook in de horizontaal van het intermenselijke. Zo confronteert dat eerste beeld van de zalving van de priester je met de dagelijkse werkelijkheid, waarin de harmonie tussen mensen van hetzelfde huis soms ver te zoeken is.

Het tweede beeld is dicht bij huis, als het gaat over het omliggende land waar het leven zo goed kan zijn. Maar juist in Israël wisten ze dat daar weinig vanzelfsprekends aan was. Want het klimaat was droog en de regen te weinig. De dagelijkse dauw was net dat extraatje dat het verschil maakte tussen leven en dood. En zo zegt ook dat beeld van het gezegende land iets over het onvanzelfsprekende van het harmonieuze samenleven onder één dak.

Van boven naar opzij

Kijk je nog eens naar de psalm dan zie je daarin eigenlijk een dubbele beweging. De eerste is die in het horizontale, direct in de opening: Zo mooi als mensen, die familie zijn. Je kijkt rond in de kring van de broers en zussen en geniet. Maar het vervolg is verticaal. De olie die afdruipt en de dauw die neerdaalt.

Daarmee wordt in de psalm een verband gelegd tussen het mooie wat zich tussen mensen afspeelt in het horizontale en de zegen van God, die neerdaalt uit de hemel op de aarde. Zoals de dauw en de olie.

God, die leven geeft en herstel waar nodig. Dat is zegen van boven, die inwerkt op mensen, die samen onder één dak mogen leven.

En dan kan ik niet geloven dat het daar stopt. Zou zo'n gezegend huis zijn impact niet hebben op de omgeving - de straat en de stad, de school en het buurthuis? Ik geloof echt dat je niet moet onderschatten hoeveel uitstraling een huis heeft, waar mensen in harmonie met elkaar optrekken. De psalm is in feite ook geschreven door iemand die daardoor geraakt is: kijk eens, wat goed ...

Met een harmonieuze enclave, met vrede binnen de muren van het eigen huis schiet de straat niet veel op. En God wil juist dat het goede leven verder komt in deze wereld!

Gemeente als gezin

Het kost weinig moeite om de overstap te maken van het kleine huis van het gezin naar het grote huis van de gemeente. God heeft de gemeente een gezinsstructuur gegeven, waarbij onze God de vaderrol op zich heeft genomen. Dat maakt ons tot kinderen van de Vader en broers en zussen van elkaar. Met diepe dank aan de Zoon van het huis, Jezus Messias, in wie je de verticaal van de dauw, die neerdaalt en de olie die afdruipt, herkent. Met alle openingen, die dat geeft richting wijk en stad. Want God heeft ook het grote huis van de gemeente niet bedoeld als een enclave van vrede, die keurig gekoesterd wordt binnen de muren.

Als de deur van je huis niet opengaat - als je nooit op straat komt en in de stad - komt het dan wel ooit tot dat vergezicht uit die laatste regel van de psalm: daar gaat het leven nooit voorbij! Zegen tot in eeuwigheid.

Drs. F. (Freddy) Gerkema, NGK Amersfoort-Noord

23^{ste} Landelijke gebedssamenkomst Gereformeerd Appèl

zaterdag 6 september 2014

“Ik geloof een katholiek Kerk”

voorgangers: drs. P.L.D. (Peter) Visser, ds. R.Th. (Ruud) de Boer, ds. H. (Hans) van Winkelhoff

programma: 19.30 uur ontvangst
20.00 uur gebedssamenkomst

Muzikale begeleiding: Hans van Haeften

plaats: kerkgebouw “De Lichtkring”, Amersfoort,
Laan naar Emiclaer 1

Routebeschrijving:

Per auto: vanaf A1 afrit 13, afslag Amersfoort -Noord. Borden Kattenbroek volgen. Vervolgens komt u op de Laan naar Emiclaer, die u geheel uitrijdt. Daar bevindt zich “De Lichtkring”. *Per trein:* stap uit op station Amersfoort-Schothorst. Neem daar bus 5.

Info: www.gereformeerdappel.nl of tel. 015 - 25 65 015 / 06 - 24 78 30 66

DOE: Deputaten-Overleg Eenheid

Eind 2013 is er een nieuwe website geopend voor leden van de CGK, GKv en NGK met informatie over kerkelijke eenheid: www.kerkelijkeeenheid.nl. Daarop is informatie beschikbaar over wat zich rond samenwerking en eenheid tussen de drie kerken afspeelt, zowel landelijk als op plaatselijk vlak.



De website is een initiatief van de DOE-groep waarin de deputaatschappen/commissies van de drie kerken samenwerken. De DOE-groep signaleert dat er de afgelopen jaren veel is gebeurd op het vlak van kerkelijke eenheid, maar dat het materiaal daarover verspreid en slecht toegankelijk is. Door één gezamenlijke website in het leven te roepen moet er meer eenduidigheid komen.

Wat is DOE?

De letters DOE staan voor Deputaten-Overleg Eenheid. Het is een overleg-plek van deputaten en/of synodecommissies die betrokken zijn bij het onderwerp kerkelijke eenheid in de drie kerkverbanden CGK, NGK en GKv. DOE is het orgaan voor overleg en advisering betreffende kerkelijke eenheid en kerkrecht. Het initiatief tot het in het leven roepen van DOE gaat terug tot 2006. DOE is nu kerkelijk verankerd: de Generale Synodes van GKv en CGK en de Landelijke Vergadering van de NGK hebben er mee ingestemd.

DOE-groep en DOE-overleg

Er is een *DOE-groep* en een *DOE-overleg*. De DOE-groep is een vaste groep afgevaardigden van de drie participerende deputaatschappen. Plaatselijke kerken kunnen om advies vragen over zaken betreffende eenheid. Het DOE-overleg bestaat uit brede vergaderingen voor afgevaardigden van plaatselijke kerken. Via het DOE-overleg houdt men contact met de plaatselijke kerken en brengt kerken met elkaar in contact.

Vormen van samenwerking

Samensprekingen verlopen soms moeizaam. Niet zelden is dat zo omdat er onvoldoende zicht is op de concrete uitwerking. Wat gaat eenheid, of eenwording, betekenen voor 'onze' gemeente? Wat gaat het betekenen voor de liturgie en voor het verenigingsleven? Moeilijk onder woorden te brengen onzekerheid over de toekomst kan verlamdend werken. Wanneer samensprekingen hierdoor in een impasse dreigen te komen kan DOE veel betekenen. Dat kan al door duidelijk te benoemen welke vorm van samenwerking je voor ogen staat. Gaat het vooral om *samenwerking* met andere gemeentes of staat

het streven naar de vorming van één gemeente centraal. Gaat het om *samenwerkende gemeentes* of om een *samenwerkingsgemeente*. DOE geeft voor deze verschillende vormen van samenwerking duidelijke definities.

Samenwerkende gemeentes

De aanduiding 'samenwerkende gemeentes' wordt gebruikt voor gemeentes uit twee (of meer) kerkverbanden, die elkaar volledig erkennen als kerk van Christus (met instemming van hun kerkverbanden) en die:

- daarom elkaars attestaties aanvaarden,
- elkaars leden wederzijds toelaten tot de avondmaalsviering,
- elkaars tuchttoefening erkennen,
- in principe openstaan voor kanselruil, gezamenlijke diensten en gezamenlijke viering van het Avondmaal
- ook op andere terreinen streven naar samenwerking, maar wel als zelfstandige kerken blijven functioneren.

Samenwerkingsgemeente

Een 'samenwerkingsgemeente' is een gemeente die bestaat uit twee of meer kerken van verschillende kerkverbanden, die plaatselijk functioneren als één gemeente onder leiding van één kerkenraad. In een beginfase is vaak nog herkenbaar (en wordt het ook zo beleefd) dat er twee gemeentedelen zijn die samengevoegd zijn. In de loop van de jaren groeit zo'n gemeente tot een eenheid waarbinnen het onderscheid nauwelijks meer gevoeld of zelfs geweten wordt. Inmiddels is er een tiental samenwerkingsgemeenten. Deventer is de eerste samenwerkingsgemeente van CGK, NGK en GKv.

Andere kerken

Informatie op de DOE-website betreft vooral samensprekingen tussen NGK, GKv en CGK. Daarnaast is er ook aandacht voor contacten met andere kerken. Daarvoor is de "Commissie voor Contact en Samenspreking met andere kerken (CCS)" ingesteld. Een paar voorbeelden:

- Er zijn op landelijk niveau contacten en/of afspraken tussen CGK en de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) Predikanten uit deze kerkverbanden mogen over en weer (onder voorwaarden) in elkaars kerkdiensten voorgaan.
- De CGK heeft een aparte regeling met gemeentes die zich rekenen tot de Gereformeerde Bond (GB) binnen de PKN. Predikanten mogen in elkaars diensten voorgaan. (In het voorjaar van 2014 voegden ds. W. van 't Spijker (CGK) en ds. A.J. Mensink (GB) de daad bij het woorden en ruilden van kansel).
- De GKv onderhoudt contacten met de HHK.
- NGK, CGK en GKv participeren allen in het COGG.

Gebed

Het werk van deputaatschappen gebeurt vaak 'achter de schermen'. Via de nieuwe DOE-website komt dit werk toch wat dichterbij. Van harte nodigen wij uit om ook dit werk in uw gebeden een plek te geven. Voor meer informatie verwijzen wij naar eerder genoemde website.

Ontwikkelingen

CGK, NGK en GKv Hattem vieren eenheid. De CGK, NGK en GKv in Hattem hebben op 15 december 2013 voor het eerst een gezamenlijke kerkdienst gehouden. Daarin vierden de kerken hun eenheid in Christus en baden ze God om een zegen over hun gezamenlijke kerkelijke leven. Volgens een persbericht zal de samenwerking in beginsel worden nagestreefd vanuit de gemeenten zoals die nu bestaan. Kerkfusies zijn dus niet aan de orde. De kerkenraden hopen in de toekomst kerkelijke activiteiten te bundelen, van elkaar te leren en met elkaar meer te doen voor de stad en haar burgers. CGK, NGK en GKv willen met elkaar het Evangelie van Christus uitdragen en uitleven. De gezamenlijke dienst werd geleid door de predikanten Bronsveld (NGK), Jansen (CGK), Messelink en De Graaff (GKv). (Bron: www.opbouwonline.nl)

CGK, NGK en GKv Apeldoorn. In Apeldoorn vindt er een steeds verder gaande samenwerking plaats tussen NGK, CGK en GKv. De website van GKv-Apeldoorn Zuid meldt dat na een periode van tientallen jaren gescheiden optrekken nu kanselruil en gezamenlijke diensten tussen CGK en de GKv mogelijk zijn geworden. Op het gebied van evangelisatie in de stad Apeldoorn en het jeugdwerk werken de drie kerken steeds verder samen. Een stuurgroep onder toezicht van de kerkenraden werken de samenwerking verder uit.

NGK doen 'verlovingsaanzoek' aan GKv. De Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken sprak uit (maart 2014) dat de NGK graag per 31 oktober 2016 'in staat van hereniging' willen zijn met de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Met dit 'verlovingsaanzoek' aan de GKv willen de NGK een proces van hereniging in gang zetten, dat in de woorden van een aantal afgevaardigden 'onvoorwaardelijk' en 'onomkeerbaar' is. Op de bewuste datum is het 50 jaar geleden dat de Open Brief werd gepubliceerd. In de jaren daarna scheurde de kerk en ontstonden de NGK. Het 'in-staat-van-hereniging'-voorstel was afkomstig van de Nederlands Gereformeerde kerken in Noord-Holland, die in 1969 en bloc uit de kerk gezet werden. (Bron: *Opbouw*, 7 maart 2014)

GKv besluiten tot samensprekingen met NGK. De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) gaan over tot samensprekingen, gericht op kerkelijke eenheid met de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). Dat besloot de generale synode van de GKv in juni 2014 in Ede. De GKv reageerden daarmee op een 'verlovingsverzoek' vanuit de NGK. De landelijke vergadering van deze kerken gaf op 1 maart van dit jaar aan te streven naar het per 31 oktober 2016 in staat van hereniging zijn met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Op een datum voor hereniging wilde men zich niet vastleggen. (Bron: *RD* 14.6.2014)

Opbouw en De Reformatie worden één blad. De bladen *Opbouw* (NGK) en *De Reformatie* (GKv) worden per 1

januari 2015 één blad. *Opbouw* ontstond in 1957 als uitvloeisel van een crisis bij *De Reformatie* die leidde tot het ontslag van de complete redactie. Deze breuk was een voorbode van de scheuring die zich tien jaar later in de GKv voltrok en waaruit de NGK ontstonden. De besturen en redacties hopen dat het elkaar hervinden in één blad een voorbode zal zijn van kerkelijke eenheid. (Bron: www.opbouwonline.nl)

Kort nieuws uit classisverslagen (CGK: voorjaar 2014)

- De samenwerkingsgemeente Lisse (CGK-NGK) werkt toe naar volledige samenwerking met de GKv ter plaatse in 2015.
- In Middelburg hebben de moderamen van CGK, GKv en PKN/GB elkaar twee keer gesproken om te bezien waarin de drie gemeenten met elkaar kunnen optrekken.

Van de werkgroep

Digitaal Wilt u de Doorgeefbrief digitaal ontvangen?

Als u de Doorgeefbrief digitaal wilt ontvangen laat het ons dan weten. Zo kunnen wij besparen op verzendkosten.

Financiële bijdrage Mogen wij weer een beroep doen op uw financiële steun voor het werk van het Gereformeerd Appèl? Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift!

Werkgroep Bent u, of ben jij, geïnteresseerd in het werk van het Gereformeerd Appèl en zou u/jij een bijdrage willen leveren aan de landelijke werkgroep? Neem gerust contact met ons op. Van harte welkom!



Het Gereformeerd Appèl is een in 1992 opgerichte gebedsbeweging van leden van de Vrijgemaakt Gereformeerde, Nederlands Gereformeerde en de Christelijk Gereformeerde Kerken. Het Gereformeerd Appèl wil het gebed voor kerkelijke toenadering stimuleren en de onderlinge ontmoeting en geloofsherkenning van gereformeerden bevorderen. De activiteiten worden gecoördineerd door een comité waarin leden van bovengenoemde kerkgenootschappen zitting hebben. Zo mogelijk wordt driemaal per jaar (in voorjaar, zomer en najaar) een Doorgeefbrief uitgegeven.

Gereformeerd Appèl
Giro 608922
t.a.v. Gereformeerd Appèl
te Wormer
Internetadres:
<http://www.gereformeerdappel.nl>
e-mail: info@gereformeerdappel.nl

Internet
Website:
<http://www.gereformeerdappel.nl>
E-mail:
info@gereformeerdappel.nl of stuur
een mail via een
invulformulier

Contactadres en
adressenadministratie
Elsje Kadijk-van Deursen
Amazoneweg 90, 2622 DT Delft
tel. 015-2565015

Redactie website en
Doorgeefbrief
Vacature
info@gereformeerdappel.nl