

gereformeerd *appèl*

“Uitverkoren tot gehoorzaamheid”

Op D.V. zaterdag 7 september wordt in kerkgebouw “De Lichtkring” in Amersfoort voor de tweeëntwintigste keer de landelijke gebedsbijeenkomst voor kerkelijke eenheid van het Gereformeerd Appèl gehouden. Het thema voor de gebedsbijeenkomst is “Uitverkoren tot gehoorzaamheid”. Een thema dat nieuwsgierig maakt. Gehoorzaamheid? Waarom dit thema? Het is een thema ontleend aan 1 Petrus 1. De voorgangers, ds. G. Zomer uit Waardhuizen, drs. J.L. de Jong uit Bunschoten en ds. L.G. Compagnie uit Hengelo zullen vanuit dit Schriftgedeelte mediteren over eenheid en ons voorgaan in het gebed om eenheid. Hieronder geven de voorgangers aan wat hen beweegt om hun medewerking aan de gebedsbijeenkomst te verlenen.



“Nieuwe gehoorzaamheid”

Vorige jaar riep de gebedsavond van het Gereformeerd Appèl op om te *blijven* bidden. Kerkelijke eenheid is in de eerste plaats een zaak van gebed. En wie bidt zal ook werken. De ene kerk is ook een zaak van eenvoudige gehoorzaamheid. Met een oproep tot gehoorzaamheid maak je je in onze

tijd niet populair. Maar als het nu de *nieuwe* gehoorzaamheid is, waarom bij de doop is gevraagd?. In de Bijbel is 't iets moois. Moet je lezen hoe Petrus daarover schrijft in 1 Petrus 1:1,2. De *uitverkorenen* in de verstrooiing zijn *voorbested* om gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus. In die gehoorzaamheid zullen we elkaar toch vinden!

Ds. G. Zomer, GKv, Waardhuizen

“Het niveau van Gods koninkrijk”

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest in het zoeken naar eenheid. Toen het Gereformeerd Appèl begon leek de toestand vrij hopeloos, maar inmiddels vinden kerken

elkaar; daar is dus niet voor niets om gebeden. Wanneer Paulus aan de Romeinen schrijft over het aanvaarden van elkaar ondanks verschillen (Romeinen 14) wijst hij op het koninkrijk van God (vers 17). Hoe meer wij beseffen dat we leven in dat koninkrijk, hoe meer we in liefde elkaar zoeken en aanvaarden. Die les heb ik geleerd en daarom doe ik graag mee met het gebed.

Ds. L.G. Compagnie, NGK, Hengelo



“Heb elkaar dan vurig lief”

Christenen zijn vreemdelingen in deze wereld. Vreemdelingen, die in de reiniging door Christus hun ware identiteit hebben gevonden, hebben elkaar nodig. Zij zijn hier op aarde samen onderweg, vervuld van een levende hoop. Petrus roept op om

in gehoorzaamheid aan de waarheid elkaar vurig lief te hebben. Deze vurige liefde tot elkaar vindt een basis in het wonder van de wedergeboorte (1 Petr. 1:22,23). Dit appèl van Petrus motiveert mij om mee te werken aan de gebedsamenkomst van het gereformeerd appèl. Dit appèl geeft ons als vreemdelingen vandaag ook wel veel reden tot verootmoediging.

Ds. J.L. de Jong, CGK, Bunschoten



Twee worden toch weer één!

'Ik zal één volk van hen maken...en één koning zal over hen regeren'
(Ezechiël 37 : 22)

Wordt het nog wat met die eenheid van kerken? Geloof je er nog in dat 2 kerken (of 3 en 4!) ooit één nieuw geheel gaan vormen? Hoe organiseer je dat? Voor ons niet maakbaar... alleen te ontvangen. Alleen onze God kan het ons geven. Het ligt in Zijn hand. Dat zie je indrukwekkend gebeuren in Ezechiël 37.

Amper bijgekomen van dat visioen van de dodendans moet Ezechiël twee stukken hout pakken en er de namen Juda en Jozef in kerven. *'Voeg die twee samen tot één geheel, zodat ze in je hand één stuk hout vormen'* (vers 17).

Worden twee volken weer één volk?! Die boodschap gaat Ezechiël uitbeelden voor de volksgenoten in Babel.

Twee stukken worden één stuk in één hand.

Juda is het Zuidrijk met Jeruzalem. Jozef (Efraïm) vormt het Noordrijk met Samaria. Deze twee koninkrijken trokken meer dan 200 jaar gescheiden op sinds de scheuring na koning Salomo. Een scheuring waar God ook zijn hand in had dwars door menselijk falen heen. Het Noordrijk moest uiteindelijk voor straf het land uit naar Assur. 150 jaar later volgt Juda en raakt ver van huis in Babel. Beide rijken bezwijken. Ze waren één in hun ontrouw aan God. Allebei dus uit hetzelfde hout gesneden - dor en dood hout bestemd voor het vuur. God spreekt de scheiding uit.... en toch legt Hij zich er niet bij neer. Hij gaat zelfs de scheiding opheffen!

Hij belooft een nieuw begin, herstel, terugkeer naar het oude land! Zoiets kan alleen God bedenken en uitvoeren. Hij doet doden opstaan uit het graf. Het staat nog op het netvlies van Ezechiël: dode botten staan op, krijgen leven door de Geest (verzen 1-14)! God geeft een nieuw hart om weer heilig met Hem te kunnen leven. Dat is wonder nr 1. En nu blijkt dat nieuwe leven een nieuw *samenleven* te worden. *Die twee weer één: een wonder boven wonder!*

Eén koning voor allen

Er komt een verenigd koninkrijk met een nieuwe koning uit Davids huis. *'..Mijn dienaar David zal voor altijd hun vorst zijn'* (vers 25). In dat nieuwe verbond komt een heiligdom in het midden - als een centrum voor alle stammen overal vandaan. Restanten van die 12 stammen staan niet meer tegenover elkaar, ook niet apart naast elkaar, maar ze vinden elkaar in het huis van God! Zoveel liefde, trouw en genade investeert God in die zichtbare eenheid. Hij maakt de tweedeling, de zondige apartheid, ongedaan.

God geeft de verenigde stammen een Koning, een Bevrijder:

zijn eigen lieve Zoon Jezus, zoon van Jozef, uit de stam Juda. Ze hebben Hem opgehangen aan een hout. En door de twee stukken hout van zijn kruisbalken draagt Hij alle schuld weg en brengt Hij vrede, harmonie. Verzoening met God en met elkaar.

Nieuw leven wordt samenleven

Paulus maakt later de enorme impact van dit wonder mee wanneer de Geest Joden en niet-Joden samensmeedt tot een eenheid in Christus. In de brief aan Efeze zien we ook die twee wonderen van 'leven uit de dood' en 'samenleven in één geloof'. Een eenheid die zelfs grote cultuurverschillen overstijgt. Nooit eerder vertoond! Zo is Christus 'onze vrede' (Efeze 2 :14-18) en dat gaat heel diep: Hij heeft met zijn dood *de twee werelden één* gemaakt en de muur van vijandschap afgebroken. Hij schept uit die twee *één nieuwe mens*.

Vandaag zoeken wij om Christus' wil deze vrede en eenheid. Door een loutering van een ballingschap leren wij met andere ogen naar elkaar te kijken: nederig, bescheiden, vol zelfverloochening. We belijden onze onmacht omdat onze handen eerder een stuk hout breken en versplinteren dan herstellen. Gelukkig zegt God *'IK maak er één stuk hout van, in Mijn hand zullen ze één worden'* (Ezechiël 37 : 19).

Leggen we het in Zijn hand en wachten we op Zijn tijd? Willen wij het met open handen ontvangen? Kerf de namen van kerken in het hout: CGK, NGK, GKV. Blijf God vragen om het wonder van eenheid. Geestverwante stammen uit 'de gereformeerde wereld' zoeken elkaar. Ze stemmen af op de ene stem van de grote Herder. Heeft Hij het niet beloofd: 'het zal worden één Herder, één kudde' (Johannes 10 :16). Bidt met hem mee: 'Laat hen allen één zijn, Vader' (Johannes 17 :11 en 21).

Vanuit die bede en belofte doen wij een gereformeerd ap-pel op elkaar. Vergeefse moeite voor een mislukt project? Let er op hoe machtig de Geest van eenheid en verbondenheid is! Roep Hem te hulp en ervaar elke kleine stap dichterbij elkaar als een stap vooruit. Blijf in wonderen geloven, nu en straks. Tot de dag van onze Heer aanbreekt En wij tot onze verrassing mogen ontdekken: allen in Christus verenigd voor zijn troon!.

*Vergeef, o Heer, dat duizendvoud
ons stem en steen gescheiden houdt,
dat elk zijn eigen godshuis bouwt*

*Vergeef het. Kome nu de tijd
dat U één huis wordt toegewijd
van alle mensen wijd en zijd.*

*Dan wordt het grote lied gehoord
De wereld door met één accoord
dat Christus prijst, het hemels woord*

(Liedboek Gezang 307 : 1,2,3)

Ds. Peter Trimp, GKV Goes

COGG bestaat 50 jaar

Op DV 19 september 2013 hoopt het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte (COGG) haar jaarlijkse conferentie te houden in Putten met als thema "Samen met alle heiligen". Medewerking zal worden verleend door prof.dr. F. van Liburg, ds. A.J. Mensink, ds. A. de Snoo en dhr. W. Büdgen. Tijdens deze conferentie zal ook het boek "Verscheurd Verlangen - De gereformeerde gezindte nu en in de toekomst" worden gepresenteerd. We lezen even mee in de tekst waarmee het boek wordt aanbevolen:

"In 1973 is er door het COGG schuldbelijdenis gedaan van het feit dat we langs elkaar heen leven, te weinig verantwoordelijkheid jegens elkaar hebben betracht en te weinig hebben laten merken dat ons aller zaak op het spel staat. Gezien de huidige stand van zaken, vraagt dat ook nu een diepe verootmoediging en schuldbelijdenis van ons allen: Wij zijn van het heilspoor afgegaan. We mogen elkaar niet afschrijven. Dat is zonde! Gods werk gaat door, ook ondanks onze kerkelijke zonden, maar wij blijven wel verantwoordelijk voor wat wij met Zijn kerk gedaan hebben, We zijn verlegen om het vuur van de Heilige Geest".

Deze tekst vertoont veel overeenkomst met die van de Verklaring '92, waarmee het Gereformeerde Appèl in 1992 begon. Elkaar afschrijven is zonde. Heeft het besef van de ernst van de situatie de afgelopen jaren opgeleverd wat de opstellers van deze teksten ooit voor ogen hadden? Of hebben wij de strijd tegen deze zonde opgegeven? In kringen van het COGG is wel het verlangen uitgesproken naar een grote gereformeerde kerk. Of een algemene christelijke kerk. Is dit verlangen er nog? Of heeft de titel van dit boek het bij het rechte eind: dit verlangen is verscheurd. Stukgelopen op..., ja, op de zonde?

Het COGG heeft aangegeven dat het bestuur zich bezint op haar toekomst. Een vijftigjarig bestaan is een goed moment om terug te kijken. Er zullen zeker mensen zijn die hadden gehoopt dat er meer zou zijn bereikt. Maar er is ook veel reden tot dankbaarheid. Voorgangers en belangstellenden uit verschillende kerken raakten in gesprek en bemoedigden elkaar. Een in streven. De kerkverbanden, die samen de kleine oecumene vormen en ook vertegenwoordigd zijn in het COGG, hadden in het COGG een extra plaats wij zij elkaar en anderen konden ontmoeten. Die ontmoeting is belangrijk. Vooroordelen worden doorbroken. Men helpt elkaar bij het toetsen van meningen en standpunten aan de Schrift. Dat samen doen verbindt je niet alleen aan de Schrift, maar ook aan elkaar. Het zou dan ook goed zijn als het COGG als platform voor ontmoeting zou blijven bestaan.

De COGG conferentie wordt gehouden in De Aker, Fontanusplein 2 in Putten. Tijd: 19 september 2013 van 14.00 uur tot 20.00 uur. Aanmelden: I.A.Kole@hetnet.nl
Graag wekken wij u op om het werk en de werkers van het COGG in uw gebeden te gedenken.

22^{ste} Landelijke gebedssamenkomst Gereformeerd Appèl

zaterdag 7 september 2013

"Uitverkoren tot gehoorzaamheid"

Voorgangers: drs. L.G. Compagnie,
drs. J.L. de Jong,
ds. G. Zomer

Programma: 19.30 uur Ontvangst
20.00 uur Gebedssamenkomst

Plaats: kerkgebouw "De Lichtkring", Amersfoort,
Laan naar Emiclaer 1

Routebeschrijving:

Per auto: vanaf A1 afrit 13, afslag Amersfoort -Noord. Borden Kattenbroek volgen. Vervolgens komt u op de Laan naar Emiclaer, die u geheel uitrijdt. Daar bevindt zich "De Lichtkring".

Per trein: stap uit op station Amersfoort-Schothorst. Neem daar bus 5.

Info: www.gereformeerdappel.nl of tel. 015 - 25 65 015

Eenheid op de agenda

In het najaar van 2013 komt de synode van de CGK bijeen. Het onderwerp eenheid staat weer nadrukkelijk op de agenda. Ontwikkelingen in de afgelopen jaren zullen worden geëvalueerd. Waar staan wij nu en welke besluiten zullen we nemen met het oog op de toekomst. In 2012 gaf ds. P.L.D. Vissen in De Wakker een "tussenstand" van de contacten van CGK-gemeenten met NGK- en GKv-gemeenten. Dat leverde het onderstaande plaatje op.

Overzicht contacten CGK met GKv en NGK
Bron: De Wakker, april 2012



42% van de CGK-gemeenten heeft contacten met de NGK, GKv of beide. Inmiddels zijn er 10 CGKv-gemeenten. Behalve over de contacten met NGK en GKv zal ook worden gesproken over contacten met andere kerken waar men zich verbonden mee voelt. Afhankelijk van de plaatselijke situatie zijn er contacten met de PKN, meestal de Gereformeerde Bond, en de Hersteld Hervormde Kerk. In de aanloop naar de synode

zijn in De Wekker al verschillende ‘voorbeschouwingen’ gegeven over het onderwerp eenheid. De een spreekt over een toenadering van kerkverbanden tot elkaar zijn zorgen uit, terwijl de ander er naar juist naar uitziet. Ieder heeft daarbij zijn eigen verhaal. Om verder te komen is goed luisteren naar het verhaal van de ander van groot belang. En als het daarna op spreken

aankomt: Spreken over eenheid is nooit los te zien van spreken over Christus. In Hem ontvangt de kerk alles wat nodig is om een te zijn. “Dit is mijn lichaam”. “Dit is mijn bloed”. Zo geeft Hij zichzelf. Eenheid is eenheid in Christus. Het Gereformeerd Appèl wekt u van harte op het werk van de CGK-synode en van deputaten en commissies in uw gebeden te gedenken.

Ontwikkelingen

Platform Diaconale Samenwerking De afgelopen maanden hebben deputaten diaconaat van de CGK en GKv en de Centrale Diaconale Commissie (CDC) van de NGK besloten tot nauwere samenwerking. Deze drie organisaties hebben elkaar gevonden in een gemeenschappelijke visie op het diaconaat. Het Platform Diaconale Samenwerking zal zich intensief bezighouden met het vertalen van deze visie naar de praktijk en met het versterken van het diaconale bewustzijn van de deputaten. De afzonderlijke kerkverbanden blijven verantwoordelijk voor de aansturing van haar diaconale organisaties.

Inspirerend In de Alblasserwaard heeft een aantal christenen het initiatief genomen voor het evenement “Refresh”. Het doel van Refresh is om christenen uit verschillende kerken met elkaar in contact te brengen. Een woordvoerder van Refresh gaf aan dat de ontwikkelingen binnen de kleine oecumene, waar meer traditionele gemeenten en evangelisch georiënteerde gemeenten toch grote stappen durven zetten om dichterbij elkaar te komen, hen hadden geïnspireerd om dit initiatief te nemen. De ontwikkelingen binnen de kleine oecumene worden gezien het ze bemoedigen en inspireren mensen! (Bron: ND).

Hengelo Op 10 februari 2013 vierden leden van de GKv en van de samenwerkingsgemeente CGK/NGK van Hengelo gezamenlijk avondmaal. In 2008 hadden deze gemeenten elkaar erkend als kerken van Christus, vond kanselruil plaats en werden gezamenlijk diensten gehouden. In de viering van het avondmaal werd de onderlinge verbondenheid extra ervaren (Bron: ND).

Nijverdal De NGK en GKv in Nijverdal werken toe naar de vorming van een samenwerkingsgemeente die D.V. in 2015 een feit zou kunnen zijn en het einde zou markeren van de verdrietige scheiding in de jaren zestig. Samen hopen deze gemeenten ook meer slagkracht te hebben als het gaat om gemeenteopbouw en het getuigenis naar buiten (Bron: Opbouw).

Leiden De CGK en GKv van Leiden werken aan de vorming van een samenwerkingsgemeente. Daartoe zal een verzoek worden ingediend op de najaarsclassis van de CGK (Bron: De Wekker).

Ede Nadat de NGK en GKv van Ede elkaar wederzijds hadden erkend als kerken van Christus, heeft men op zondag 3 maart 2013 gezamenlijk avondmaal gevierd (Bron: Opbouw).

Langeslag en Heino De GKv te Langeslag en de NGK te Heino en Langeslag hebben op 6 januari 2013 een gezamenlijke kerkdienst gehouden. Beide gemeenten hadden eerder een gemeenschappelijke verklaring getekend waarin men elkaar erkende als kerken van Christus (Bron: Opbouw).

Van de werkgroep

Digitaal Wilt u de Doorgeefbrief digitaal ontvangen? Laat het ons dan weten. Zo kunnen wij besparen op verzendkosten.

Financiële bijdrage Het Gereformeerd Appèl zit krap bij kas. De afgelopen twee jaren hebben wij ons werk kunnen doen dank zij een paar grote giften. Heel veel dank daarvoor. Wij gaan graag door, en doen daarom een beroep op uw steun. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Werkgroep Bent u, of ben jij, geïnteresseerd in het werk van het Gereformeerd Appèl en zou u/jij een bijdrage willen leveren aan de landelijke werkgroep? Wij zouden dat zeer op prijs stellen. Van harte welkom!

Colofon

Het Gereformeerd Appèl is een in 1992 opgerichte gebedsbeweging van leden van de Vrijgemaakt Gereformeerde, Nederlands Gereformeerde en de Christelijke Gereformeerde Kerken. Het Gereformeerd Appèl wil het gebed voor kerkelijke toenadering stimuleren en de onderlinge ontmoeting en geloofsberkenning van gereformeerden bevorderen. De activiteiten worden gecoördineerd door een comité waarin leden van bovengenoemde kerkgemeenschappen zitting hebben. Zo mogelijk wordt drie maal per jaar (in voorjaar, zomer en najaar) een Doorgeefbrief uitgegeven.

Gereformeerd Appèl

Giro 608922

t.a.v. Gereformeerd Appèl
te Wormer

Contactadres en adressenadministratie

Elsje Kadijk-van Deursen
Amazoneweg 90
2622 DT Delft
tel. 015-2565015

Internet

Website:

www.gereformeerdappel.nl

E-mail:

info@gereformeerdappel.nl of stuur een
mail via een invulformulier

Redactie website en Doorgeefbrief

Vacature

info@gereformeerdappel.nl